

## ATT BYTA BÅT I GRÖNEMAD

Sune Ambrosiani från Stockholm, intresserad av historia och arkeologi hade varit med om utgrävningar av Greby gravfält och undersökningar av rösen på bergen i trakten. När han nu skulle återvända hem tisdagen 14 juli 1891, citerar vi ett utsnitt av hans dagbok från resan från Grebbestad till Göteborg. Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg öppnades först 1903.

*”Nåväl. Vi gå ombord på segelbåten. Kl 11 lade vi ut från hamnen i Grebbestad och foro till Gåsholmen (Norra Gåsö), som ligger åt Hafstensundshållet. Emellertid voro vi der redan strax efter 11.30 och hade således öfver 1½ timma att vänta. I stället för att ligga stilla företogs då en seglats till Tjurpannan. Det är egentligen några svarta berguddar, som bära detta namn, men det tyckes sedan hafva öfvergått till själfva fjärden utanför dem. Här är kusten blottad för Skageracks böljor, och då ingen annan väg finnes, måste ångarne passera här. Vid vestlig storm inträffar ock rullning utanför dessa berguddar, och de äro derför väl kända af rädda passagerare och fruktas mycket af dem.*

*När tiden var inne, vände vi om och vore strax före 1 åter vid Gåsholmen. Medan karlarna hissade ned seglen m.m. lågo vi vid Käften eller spatserade på den.*



*Snart kom båten. Den såg präktig ut. (S/S Göteborg, nybyggd 1891, angjorde inte alltid hamnen i Grebbestad.)*

*Efter några små äfventyr kommo vi väl ombord (man bordade båten, lade sig intill och klättrade med hjälp av en repstege upp till relingen) och gingo, så snart vi fått in våra saker i en hytt, upp på kommando-bryggan och helsade på kapten Miltopæus (legendarisk kapten på S/S Göteborg).*



*Han satt der lugn och trygg, skämtande med passagerare, men respekterad af dem lika väl som af besättningen. Hans vissling och hans ord hördes snabbt och åtlyddes ändå fortare.*

*Middag intogs på Soten, den förfärliga Soten (öppet hav), lugnt och i den behagligaste ro. Endast på ett ställe höll soppan på att rinna ur tallriken. Kaffet intogs på däck, der blåsten betydligt hjälpte oss att dricka ur kopparne, men det var blott trefligt. På resor roa små missöden mer än förarga.”*

Texten bearbetad 2022 av Jörgen Wickström

Bilder från [www.skargardsbatar.se](http://www.skargardsbatar.se) och Kulturföreningen Gamla Grebbestad